



### Orgel

Vid evakueringen 1944 tog man med orgeln, en tysk tramporgel - som senare försågs med fläkt. Flyttningen och den ojämna värmen i kyrkan med två vedkaminer, gjorde att den pneumatiska orgeln måste bytas ut till ny. Den nuvarande Veikko Virtanen orgeln blev färdig 1975. Kyrkan har nuförtiden elektrisk uppvärmning.

### Stämmingsfull kyrka för vigslar och dop

Haapajärvi kyrka är öppen på sommaren samt till jul och påsk. Tack vare sin unika stämning är kyrkan en populär vigsel- och dopkyrka. De massiva stockväggarna samt de föremål och konstverk som donerats av byborna gör att historien kommer nära. Den nuvarande kyrkan har stått till församlingsbornas förfogande sedan 1823. Kyrkan har sittplatser för cirka 250 personer.



### Församlingen

Förutom Haapajärvi kyrka, finns det i Norra Kyrklätt, Haapajärvi begravningskapell och gravgård samt Veikkola församlingshem.



## Haapajärvi kyrka



### Kyrklätts svenska församling

Om verksamheten annonseras i tidningen Kyrkpressen och på församlingens hemsida:

[www.kyrklattsforsamlingar.fi](http://www.kyrklattsforsamlingar.fi)

Välkommen med!

Kyrklätts svenska församling och Kirkkonummen suomalainen seurakunta bildar tillsammans Kyrklätts kyrkliga samfällighet.



Besök Kyrklätts kyrka virtuellt 24/7  
[www.citynomadi.com](http://www.citynomadi.com)





## Haapajärvi kyrka

De första anteckningarna om en kyrka i Haapajärvi härstammar från år 1748 då "24 grannar i Finnbohlets kant anhöll om, att för sig på egen bekostnad därstädes få uppbygga ett predikohus". Kyrkostämman gav dem rätt att bygga den första kyrkan på Seppäläs mark vid Haapajärvi träskets strand. År 1749 stod kyrkan färdig.

Den första kyrkan var mycket liten och blev snart för trång, dessutom uppstod skador genom översvämningar och brand. År 1817 började man planera den nya kyrkan. Kyrkotomten donerades av Maula gård. Stockar och övrigt byggnadsmaterial skänktes av byborna, smeden på Eriksgård smidde spikarna till golv- och takplankorna. År 1822 började man bygga kyrkan genom talkoarbete.

Den 10 juni 1822 hölls taklagsöl på den nya kyrkan. Datumet är inskrivet i kroppåsen i klockstapeln. Den 1 september 1823 invigdes kyrkan "med ett kort tal från predikstolen". Vid invigningen saknades mellantak, ordentlig stenfot och bänkar. I inventarie-längden från 1836 heter det att kyrkan var helt färdig.

## Församlingens huvudkyrka under parenteser

Under Porkala arrendetid (1944-1956) var Haapajärvi kyrka församlingens huvudsakliga kyrka. I samband med att arrendeområdet evakuerades fördes sakral- och konstföremålen i Kyrkslättis kyrka i säkerhet och förvarades i Haapajärvi.

## Unik stentrappa

Den rödmålade träkyrkans stentrappa är så unik att museiverket förbjudit församlingarna ändra dess utseende. Därför byggdes en trätrappa från sidan av klockstapeln för den som har svårt att gå i stentrappan. Den tillgängliga ingången är genom en ramp via sakristian.

## Klockstapeln

Klockstapeln byggdes senare än kyrkan och blev färdig år 1850. Den ursprungliga klockan vägde 25 kg och var från 1607, med den tyska inskriptionen "Honvestdorp". Den klockans fortsatta öde känner man inte till.

Följande klocka, med inskriptionen "Denna klocka tillhör Huopijervi kyrka gjuten i Helsingfors hos C.A. Osberg år 1849". År 1993 ersattes den spruckna klockan med nuvarande, vars inskription lyder "Soli Deo Gloria" (allenast Gud tillhör äran). Man ringer fortfarande manuellt i Haapajärvi kyrkklocka.



## Konst och kyrkotextilier

Glasmålningen ovanför altaret är gjord ca 1890 av okänd konstnär och föreställer Jesu instiftande av nattvarden. C.F. von Wahlberg donerade glasmålningen till kyrkan ca 1891.

Också tavlorna på vardera sidan om altaret och ljuslappetterna vid altaret är gåvor av C.F. von Wahlberg. Tavlorna berättar om den barmhärtiga samariern. Konstnären är okänd.

I västra armen hänger "Marias uppenbarelse", en tavla donerad av gårdens fru, Maria von Wahlberg och på östra väggen hänger en kopia av "Madonnan utan barnet" som ägs av stiftelsen för Eriksgård men är deponerad i kyrkan.

Kristallkronan i södra korsarmen (empire) härstammar uppskattningsvis från början av 1800-talet och kristallkronan i koret (nyrokoko) uppskattas vara från sent 1800-tal. Också i norra korsarmen hänger en kristallkrona (empire) från början av 1800-talet med okänt ursprung. Mitt i korset hänger en takkrona i järnsmide, rikt utsmyckad och med 8 ljusarmar.

Dopskålen i nysilver från ca år 1900 har Mark. 10:14 i gotisk text runt kanten och en duva på botten.

Krucifixet på altaret donerades 1964 av dåvarande kyrkoherdeparet Margit och Eric Henricsson, som hämtat ek korset från Oberammergau.

De lokala Marthorna har bidragit med altarkläden. Kyrkotextilierna i Haapajärvi kyrka har restaurerats och förnyats jubileumsåret till ära.

I kyrkfarstun står en träkista från 1800-talet. Kistan har smidda metallbeslag, och den användes en gång i tiden som kollektkista.

